

Het is niet de bedoeling dat mensen afhankelijk blijven van de stichting

GAST

Stichting Gast: De wereld is voor iedereen een nieuw perspectief bieden

In beeld

Wel eens gehoord van Stichting Gast? Dat is een organisatie die zich ten doel stelt om ongedocumenteerde vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. Ik praat met Charlotte van Tuyll (50). Zij woont in Lent en is coördinator van de stichting. Zij wil graag vertellen over haar werk en meer bekendheid geven aan Stichting Gast. We praten aan een grote houten tafel in het pand van de stichting in het centrum van Nijmegen.

Een plek om het leven weer op te pakken

Wat zijn 'ongedocumenteerde vluchtelingen'? Een rare term, zegt Charlotte. Het wil niet zonder meer zeggen dat mensen geen documenten hebben. Het betekent dat ze geen verblijfsstatus hebben in Nederland. Ze hebben asiel aangevraagd, werden afgewezen en moesten weg uit het asielzoekerscentrum. En dan? Deze mensen hebben geen toegang tot de daklozenopvang en kunnen vaak nergens terecht. Dan is er Stichting Gast. Voor een veilige plek, om tot rust te komen, om samen te bekijken wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld om de procedure opnieuw in te gaan, vaak met resultaat: in de afgelopen tien jaar kreeg de helft van de mensen alsnog een verblijfsstatus. Er zijn ook mensen die naar een ander land doorreizen, ervoor kiezen om verder te leven in de illegaliteit of terug te gaan naar het land van herkomst. Het is niet de bedoeling dat mensen afhankelijk blijven van de stichting; je wordt geholpen om verder te komen, het leven weer op te pakken, hoe en waar dat ook is. En dat kan het beste door actief bezig te zijn, zegt Charlotte. De Stichting beheert onder meer een fietsenwerkplaats, een naaiatelier, een moestuin, elke week is er een eetcafé waar iedereen welkom is, je kunt er je haar laten knippen. "Veel mensen vinden het fijn om iets te doen, het helpt

om je gedachten te verzetten en je leert er vaardigheden die je goed kunt gebruiken bij het zoeken naar een nieuw perspectief."

"Hoe willen wij met mensen omgaan?"

Ik vraag Charlotte wat ze precies doet en wat haar drijfveer is. Als coördinator is zij de enige betaalde kracht en de spin in het web van de stichting. Ze houdt de boel draaiende – met hulp, benadrukt ze –, onderhoudt het contact met de vrijwilligers (momenteel zijn dat er 35), met de gemeente en met alle andere instanties, wordt gebeld bij crisissituaties, wat nogal eens voorkomt. Haar drijfveer? "Een heel groot gevoel voor rechtvaardigheid, ook vroeger al. Er was bij ons dorp een asielzoekerscentrum, dat lag een kilometer ver weg van alles. Ik kwam op een gegeven moment in contact met die mensen, en dat waren gewoon leuke mensen. En ik ben me gaan afvragen: wat voor maatschappij willen we zijn, hoe willen wij met mensen omgaan?"

Charlotte benadrukt dat Stichting Gast maar voor een heel klein deel afhankelijk is van subsidie en voornamelijk wordt gefinancierd door fondsen en particuliere giften. Ook wordt er jaarlijks een collecte gehouden. Het bieden van onderdak en leefgeld kost veel geld. Donaties zijn dan ook zeer welkom. De stichting zoekt daarnaast nieuwe vrijwilligers. En – dat is wel een lastige – er is altijd behoefte aan opvangplekken, aan woonruimte voor de gasten. De stichting zorgt daarbij voor een goede begeleiding.

Graag meer weten? Zie daarvoor de uitgebreide en heldere website van de stichting: www.stichtinggast.nl