

# NALATEN AAN STICHTING GAST

Geef vluchtelingen een toekomst  
met uw nalatenschap



**GAST**   
GEEF VLUCHTELINGEN EEN TOEKOMST

# Voorwoord

Bij een erfenis denken we in eerste instantie aan onze dierbaren, maar een nalatenschap kan ook het verschil maken in het leven van mensen die we niet kennen. Mensen die onze hulp hard nodig hebben. Met een nalatenschap kunnen we blijven bijdragen aan een betere wereld.

Daarom zijn we dankbaar dat u overweegt om na te laten aan Stichting Gast. Uw hulp, hoe groot of klein die ook is, draagt bij aan het bieden van een toekomst voor een ongedocumenteerde vluchteling in Nijmegen.

Met uw bijdrage kan Stichting Gast mensen in nood opvang bieden, toegang tot zorg en onderwijs geven en hen ondersteunen en begeleiden bij het opbouwen van een toekomst.

In deze brochure maakt u kennis met Stichting Gast en onze gasten en leest u over de ondersteuning die wij bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen. Ook vindt u praktische informatie over het opnemen van Stichting Gast in uw testament en de fiscale voordelen die het heeft als u nalaat aan ons als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Daarom alvast onze hartelijke dank dat u overweegt om aan ons na te laten, ook en vooral namens de mensen die we ondersteunen!

Pieter Gransbergen  
Voorzitter Stichting Gast



# Stichting Gast

Stichting Gast ondersteunt al sinds 2000 ongedocumenteerde vluchtelingen die onder schrijnende omstandigheden in Nijmegen en omgeving leven. Dit zijn zowel alleenstaanden als gezinnen met kinderen.

Wij bieden deze vluchtelingen praktische hulp zoals toegang tot zorg, juridische begeleiding en onderwijs. Stichting Gast vergoedt noodzakelijke kosten, geeft voedsel en kleding en verwijst mensen door naar andere hulporganisaties.

Van de 100 tot 150 mensen die jaarlijks zo ondersteund worden bieden we 30 tot 40 mensen hiernaast ook onderdak en leefgeld en intensieve begeleiding bij het opbouwen van een toekomst in Nederland of elders. Het gaat hierbij om extra kwetsbare mensen zoals (chronisch) zieken en ouderen of om mensen met een sterk juridisch perspectief op een verblijfsvergunning.

Stichting Gast heeft een open spreekuur voor ongedocumenteerde vluchtelingen, een Gastcafé, een naaicafé, een kapperscafé, een fietswerkplaats en een tuin waar mensen dagbesteding vinden, vaardigheden opdoen en een netwerk opbouwen.

**“ONGEVEER DE HELFT  
VAN ONZE GASTEN  
KRIJGT, MEDE DOOR  
ONZE BEGELEIDING,  
ALSNOG EEN  
VERBLIJFSVERGUNNING  
EN KAN EEN TOEKOMST  
OPBOUWEN IN  
NEDERLAND. ”**

**CHARLOTTE VAN TUYLL  
COÖRDINATOR VAN  
STICHTING GAST**

Hiernaast mengt Stichting Gast zich in het publieke en politieke debat in Nijmegen en spreekt zich uit voor mensenrechten voor iedereen, ook als ze geen documenten hebben. Zo werken we aan meer draagvlak voor ongedocumenteerde vluchtelingen en betere regelgeving waardoor zij niet meer tussen wal en schip belanden.



#### **INFORMATIE STAND VAN STICHTING GAST TIJDENS 4DAAGSE**

Stichting Gast draait naast drie betaalde part time medewerkers op zo'n 50 vrijwilligers en stagiaires en is voor haar financiering grotendeels afhankelijk van particuliere donateurs en fondsen. Wij houden onze organisatie zo sober mogelijk zodat onze inkomsten maximaal ten goede komen aan de mensen die we ondersteunen.

Stichting Gast is door de belastingdienst erkend als goed doel en heeft de ANBI status.

Meer informatie kunt u vinden op [www.stichtinggast.nl](http://www.stichtinggast.nl)



# ABDULLAH (GAST): 'IK MOET IN BEWEGING BLIJVEN'

Het heeft Abdullah (1965) niet meegezeten in het leven. Niet alleen zag hij zich gedwongen om zijn thuisland Soedan te verlaten, ook viert hij dit jaar een niet benijdenswaardig jubileum: 25 jaar hopen op een gunstig besluit van opeenvolgende asielprocedures.

In 1999 vroeg Abdullah voor de eerste keer asiel aan. Na meerdere afwijzingen door de IND hoopt hij dit jaar op een wél succesvolle afronding van de zogeheten Chavez-procedure, een EU-verblijfsrecht voor ouders van een kind met Nederlandse nationaliteit.



**ABDULLAH TIJDENS NAAICAFE**

**“GELUKKIG KAN IK NU  
GENIETEN VAN MIJN  
DOCHTER.”**

**Abdullah**  
GAST BIJ STICHTING GAST

Sinds negen jaar is Abdullah vader van een dochter, voor wie hij volop meedraait in de dagelijkse zorg. “Ik breng haar bijna elke dag naar school, vang haar op, en regel veel dingen die nodig zijn.”

Sinds drie jaar zijn de zorgtaken van Abdullah zwaarder gaan wegen, ook vanwege werkverplichtingen van de moeder van Elien. “Ik vind het mooi om te doen. Langere tijd heb ik het moeilijker gehad, nu geniet ik volop van mijn kind.”

Moeilijk mag je zijn voorgeschiedenis zeker noemen: hij deed al twee keer eerder een – vergeefs – beroep op de Chavez-procedure, en andere procedures liepen mis vanwege steeds wisselende beoordelingen door de IND over de veiligheid in zijn thuisland Soedan. “Terugkeren zal ik hoe dan ook nooit meer gaan doen.”

Pech had hij ook, met het mislopen van het ‘generaal pardon’, een regeling uit 2007 om lang wachtende asielaanvragers alsnog een verblijfstatus te gunnen. Abdullah behoorde niet tot de bijna dertigduizend gelukkigen, omdat hij juist die jaren een asielaanvraag had lopen in Frankrijk – die op niks uitliep. “Ik zat die jaren vaak in Frankrijk, daarom liep ik dit pardon mis.”

Abdullah heeft niet stilgezeten. Hij kwam in 1999 naar Nederland met jarenlange ervaring als schoenmaker. Eenmaal in Nederland heeft hij een opleiding orthopedisch schoenmaker gevolgd. “Ik moest na twee jaar stoppen, mijn juridische status gaf geen mogelijkheden meer tot financiering van het laatste jaar.”

Hij was daarna zeventien jaar krantenbezorger in Nijmegen-Oost, elke dag stipt op tijd met zijn scooter langs de huizen. Vanwege de zorgtaken voor zijn dochter moest hij dit werk drie jaar geleden vaarwel zeggen. Nu hoopt hij op een opleiding en werk als elektricien of monteur.

Waarom pakt hij niet zijn oude beroep als schoenmaker op? “Daarvoor ben ik nu te oud, 57 jaar, ik kan niet lang meer achter elkaar zitten. Ik moet in beweging blijven.” Wat wel kan, en deze taak heeft hij begin 2024 op zijn schouders genomen: het draaien van het naaicafé van Stichting Gast. “Ik kan nog steeds goed met naaimachines overweg, fijn dat ik de kennis van vroeger weer kan inzetten.”

**OP DIT MOMENT IS ABDULLAH NOG STEEDS IN  
AFWACHTING VAN ZIJN CHAVEZ PROCEDURE DIE  
HEM IN STAAT MOET STELLEN IN NEDERLAND TE  
BLIJVEN EN VOOR ZIJN DOCHTER TE ZORGEN.**

# Marian van der Hoeven (70) vertelt waarom zij Stichting Gast in haar testament heeft opgenomen.

Marian vertelt waarom zij Stichting Gast in haar testament heeft opgenomen: “Ik heb geen kinderen en ook geen ouders meer en ook geen broers of zussen en dan ga je nadenken over aan wie je dan wilt nalaten. Daarom heb ik een testament gemaakt waarin ik mijn nalatenschap verdeel over meerdere goede doelen waar ik nu ook al aan geef.”

“IK LAAT NA AAN STICHTING GAST OMDAT HET HARD NODIG IS. IK VIND HET NIET KUNNEN DAT IN EEN WELVAREND LAND ALS HET ONZE MENSEN ZONDER VERBLIJFSPAPIEREN ZOMAAR ZONDER GELD EN ONDERDAK OP STRAAT BELANDEN. ZIJ HEBBEN IMMERS OOK NIET ZELF GEKOZEN VOOR ALLE ELLENDE DIE ZE MEEGEMAAKT HEBBEN.” **MARIAN VAN DER HOEVEN**

Zo vertelt ze dat ze zelf 70 is en dat haar partner waar ze een lat relatie mee heeft en haar vrienden een vergelijkbare leeftijd hebben. “Ik zou natuurlijk ook hen in mijn testament kunnen zetten, maar wat moeten ze tegen die tijd nog met mijn nalatenschap? En misschien zijn ze er dan zelf niet meer. Ik geef mijn leeftijdsgenoten liever nu iets als ze dat nodig hebben en verdeel mijn erfenis over goede doelen.”



**ZAADJES PLANTEN IN DE GASTTUIN**

De partner van Marian biedt huisvesting aan een ongedocumenteerde vluchteling die door Stichting Gast wordt ondersteund. “Zo heb ik Gast leren kennen en gezien hoe hard hun werk nodig is. We gaan regelmatig naar bijeenkomsten van Gast en zijn sterk betrokken bij de stichting.”

Als Marian met anderen over haar testament praat merkt ze dat veel mensen weten dat je daar ook goede doelen in kunt opnemen en dat het ook steeds gewoner wordt om dit te doen. “Alleen kennen veel mensen Stichting Gast nog niet, daar moeten jullie nog aan werken.”, geeft ze als tip nog mee.



## Meer weten? Boek “Gast in Nijmegen”

Maak kennis met de mensen van Stichting Gast

U kunt graag ons boek bij bestellen via e-mail, persoonlijk ophalen in ons kantoor of digitaal lezen via een download op onze website. Dit boek biedt inzicht in de werking van de stichting, de ervaringen van gasten en de rol van vrijwilligers.

## Op de hoogte blijven?

Meld u zich aan voor de nieuwsbrief via de website.



# Hoe regelt u nalaten aan Stichting Gast?

Met uw nalatenschap kunt u bijdragen aan de ondersteuning van ongedocumenteerde vluchtelingen als Abdullah.

U doet dit door Stichting Gast op te nemen in uw testament. Dit moet u bij **de notaris** laten doen, een zelfgeschreven ‘laatste wil’ of codicil is hiervoor niet rechtsgeldig. U kunt Stichting Gast via uw testament op twee manieren laten meedelen in uw nalatenschap; via een legaat of via een erfstelling.

## **Legaat aan Stichting Gast**

Het meest gemakkelijke en gebruikelijke is om een legaat aan Stichting Gast na te laten. U geeft dan in uw testament aan dat een bepaald bedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap voor Stichting Gast bedoeld is. Dit bedrag of percentage wordt dan afgetrokken van het deel van uw nalatenschap dat onder de overige erfgenamen verdeeld wordt.

## **Erfstelling aan Stichting Gast**

Bij een erfstelling benoemt u Stichting Gast in uw testament tot erfgenaam naast uw partner, (klein-)kinderen of andere erfgenamen. Uw nalatenschap wordt dan na aftrek van uitvaartkosten, legaten en eventuele schulden eerlijk onder alle erfgenamen verdeeld.

In beide gevallen is Stichting Gast als goed doel met de **ANBI status** volledig **vrijgesteld van het betalen van erfbelasting**.

“ALLES WAT U AAN ONS DONEERT KOMT DUS OOK BIJ ONS TERECHT OM TE BESTEDEN AAN HET ONDERSTEUNEN VAN ONGEDOCUMENTEERDE VLUCHTELINGEN IN NIJMEGEN.”

**-PIETER GRANSBERGEN (VOORZITTER STICHTING GAST)**

## Als u Stichting Gast in uw testament wilt opnemen heeft u voor de notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting Gast

KvK-nummer: 09112570

Zetel van vestiging: Nijmegen

ANBI-nummer (RSIN): 810114884

Bankrekening: NL70 INGB 0008 5237 02

adres: Tweede Walstraat 19a, 6511LN, Nijmegen

E-mail: [info@stichtinggast.nl](mailto:info@stichtinggast.nl)

website: [www.stichtinggast.nl](http://www.stichtinggast.nl)

## Doneren

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om bij leven aan Stichting Gast te doneren. Omdat wij de ANBI status hebben is deze gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Als u er voor kiest om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks te doneren kunt u dit vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Zo zijn uw giften altijd aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

**Meer informatie hierover vindt u op onze site:**

**<https://www.stichtinggast.nl/helpen/doneren/>**



Tweede Walstraat 19, 6511 LN Nijmegen

# Illegaal

Ze zijn onzichtbaar, schaduwen op straat;  
ze zijn onzichtbaar, ze mogen er niet zijn,  
maar komen wel bij me binnen, raken me met hun verhalen,  
angst en verdriet zijn verstaanbaar in alle talen, want een mens is een mens  
met of zonder papieren

ze staken stiekem de Styx over in gammele bootjes;  
oorlog en ellende achterlatend, wanhopig op zoek naar hoop,  
naar veiligheid, een toekomst, naar een land dat hen een helpende hand,  
een leven kan geven; het beloofde land over de zee en achter de hekken, de muur  
van onverschilligheid

ze klopten aan en kwamen binnen; onwelkom want  
asielzoeker, vreemdeling, gekleurd, moslim zeker of Arabier;  
wat moet dat hier?, ben je gemarteld of alleen vervolgd?, hoe vaak werd je  
verkracht en vermoord?, ze worden verhoord maar niet geloofd, kun je dat  
bewijzen?, met documenten?; hun wonden moeten zwart op wit staan om rood  
te mogen bloeden

en dan begint het lange wachten in ledigheid;  
de tijd van onzekerheid tussen hoop en vrees,  
tussen wal en schip, ellenlang slepende juridische en bureaucratische procedures  
die langzaam verzanden zonder land in zicht; gelukszoeker, daar is de deur!

de deur naar een uitzichtloos, rechteloos leven  
in een onveilige, vijandige omgeving; de deur  
naar een naamloos bestaan in de marge, in de schaduw, het schemergebied  
tussen de regels die je bestaan zowel ontkennen als verbieden; onzichtbaar,  
ongedocumenteerd, illegaal

ze mogen er niet zijn maar zijn er wel; ze kloppen bij me aan  
voor onderdak, voedsel, kleding, zorg en medemenselijkheid, ze kloppen aan en  
komen binnen, machteloos plak ik een klein pleistertje op open wonden en hoop  
dat het wat helpt, geprivilegieerd als ik ben heb ik toch weinig meer te bieden dan  
een laatste strohalm

en een luisterend oor, een plek waar je weer mens mag zijn, je naam genoemd  
wordt en je wordt gezien, een uitgestoken hand in een ongastvrij land;  
klop en kom binnen, eet, drink, praat, lach, huil, dans en leef met mij,  
mijn broeder, zuster, mijn medemens met of zonder papieren; illegaal?  
geen mens is illegaal!

# NALATEN AAN STICHTING GAST



*Gast helpt,  
Help Gast!*

[www.stichtinggast.nl](http://www.stichtinggast.nl)

## Colofon

Tekst: Pieter Gransbergen, Paul van den Broek, Jack Stoop

Redactie: Charlotte van Tuyll

Foto's: Frans Eppink en Stichting Gast

Illustratie: Marije Braakman

Vormgeving: Roelie Oosterwoud

© 2026 Stichting Gast

**GAST**   
GEEF VLUCHTELINGEN EEN TOEKOMST