

# Frans Houtbeckers geniet van het intensieve contact met vluchtelingen en arbeidsmigranten

Stichting Gast viert dit jaar het 25-jarig jubileum. De Stichting biedt ondersteuning aan ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen. Mensen zonder geldige papieren vallen buiten alle regelingen en hebben nergens recht op. Frans Houtbeckers (80) uit de Kolpingbuurt is er vanaf het eerste uur bij betrokken.

## Hoe is het begonnen?

"Ik werkte als vrijwilliger bij het AZC in Groesbeek. In 1999 sloot het AZC en er kwam toen een aantal bewoners op straat terecht, vooral gezinnen. De vrijwilligers wilden die mensen niet op straat laten staan, dus toen hebben wij Stichting Gast opgericht. We hadden gelijk een goede groep vrijwilligers die vanuit het AZC meekwam, zoals mensen met een juridische achtergrond, maatschappelijk werkers en een psychiater. Zo hadden we een goede start."

## Wat doet Stichting Gast precies?

"Wij helpen vluchtelingen, maar soms ook arbeidsmigranten. Wij hebben een kantoor waar wij ze opvangen en verder helpen. Via de woningcorporaties hebben wij een aantal huizen waar ongeveer twintig uitgeprocedeerden voor onderdak terecht kunnen. Er zijn ook opvangplekken bij particulieren. Als de nood hoog is, en er is geen plek benaderen we contacten elders in het land. We zijn onafhankelijk en bestaan dankzij acties, giften en donaties. De mensen worden geholpen met juridische zaken zoals bijvoorbeeld het opstarten van een nieuwe asielprocedure. Ze hebben psychische hulp en medische zorg nodig. Wij helpen



met de Nederlandse taal en verdere scholing. De kinderen gaan naar school."

## Wat waren jouw taken precies?

"Ik ben heel lang algemeen coördinator geweest. Daarna hielp ik bij allerlei acties: voedselacties, fietsenwerkplaats, moestuin en creatieve activiteiten. Samen met de landelijke organisatie maakten we een mensenrechtenboekje voor uitgeprocedeerden. In die tijd was ik er soms wel 30 uur per week mee bezig. Nu doe ik niet meer zoveel, maar voor het jubileumjaar help ik wel met een aantal dingen mee."

## Wat vind je het leukste aan het werk?

"Het mooie is het intensieve contact met mensen. Het samenwerken met de cliënten, zoals met de voedselacties en in de tuin werken. We organiseren

rommelmarkten. Dan gingen we samen bij de mensen briefjes in de bus stoppen en spullen bij de mensen ophalen en opknappen en die gingen we dan op de markt verkopen. Je krijgt een band met die mensen en je ziet ze opbloeien."

## Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?

"Wij hebben altijd mensen nodig die cliënten willen begeleiden. Maar ook particulieren die tijdelijk mensen op willen vangen. We zoeken altijd opvangplekken." ❤️

Tekst en foto: Leonie Valckx

Kijk voor meer informatie op: [stichtinggast.nl](http://stichtinggast.nl)

