

Stichting Gast in de wijk



Stichting Gast vroeg om een interview in de Heistal en schoof daarvoor buurtbewoner Jack Stoop naar voren. Nu kennen Jack en ik elkaar van meer activiteiten. Daarvan is het lidmaatschap van de Vertelkring 'Het Vijfde Seizoen' uit Nijmegen wel de belangrijkste. Werk ik daarnaast als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk (VWN), doet Jack dat bij Stichting Gast. Hij gaat er over de financiën. "Dat is een heel populaire rol", zegt Jack met een vette knipoog.

Stichting Gast bestaat een kleine vijftientwintig jaar in het Nijmeegse. Is indertijd ontstaan uit een samenwerking van vrijwilligers van VWN, mensen uit de kraakbeweging en de kerk. De stichting helpt mensen, vluchtelingen, die om wat voor redenen dan ook ongedocumenteerd zijn, met huisvesting, leefgeld, begeleiding en ondersteuning wat betreft gezondheidszorg.

Ongedocumenteerd zijn is een vreemd en zwaar bestaan. Je leeft in Nederland, maar kan en mag nergens beroep op doen. Zelfs een bankrekeningnummer is niet beschikbaar. Het is voortdurend sappelen om aan je eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. En het is een situatie die veelal buiten jouw schuld is ontstaan: een foutje in de asielprocedure die leidde tot afwijzing, het feit dat je via een ander Europees land binnen bent gekomen dan Nederland, afwijzing van je asielaanvraag en je kunt niet terug-



keren vanwege onveilige toestanden of omdat je "thuis" land je niet erkent. Of je bent ziek. Het is letterlijk een bestaan tussen wal en schip.

Stichting Gast biedt onderdak en huisvesting in de vorm van een viertal huizen verspreid over Nijmegen. Eén van die huizen staat in Grootstal. Daar wordt de ongedocumenteerde in eerste instantie wat rust geboden. Na een maand of drie, vier gaat de begeleiding het gesprek aan over perspectieven en mogelijkheden in de toekomst en over welke stappen gezet kunnen of moeten worden. Dit proces van zoeken naar perspectief wordt gestimuleerd door verschillende activiteiten die door de stichting aangeboden worden: het Gast-café in De Klinker, de fietsenwerkplaats, het naai- en het kapperscafé en de tuin. Wat betreft gezondheid werkt de stichting samen met Dokters van de Wereld. Door samenwerken en werken aan perspectief vindt er doorstroming plaats onder de "gasten."

Naast mensen in de huisvesting staat Stichting Gast ook een groep ongedocumenteerden bij die min of meer hun draai gevonden hebben in de Nederlandse/Nijmeegse samenleving. Zij kunnen ook aan de activiteiten deelnemen of een beroep doen op de mogelijkheden voor gezondheidszorg.

Het is van belang te melden dat Stichting Gast vrijwel volledig draait op



donaties van particulieren en fondsen van organisaties met een maatschappelijke opdracht. Niet voor niets is op de website van Stichting Gast, www.stichtinggast.nl, een aparte pagina opgenomen met de titel "Gast helpt, Help Gast"! Er is altijd behoefte aan financiën/donaties, of vrijwilligers, dan wel spullen die voor de huisvesting handig kunnen zijn.

Daarnaast draait de stichting, op één betaalde kracht na, helemaal op vrijwilligers en een enkele stagiaire. Zoals gezegd is het vrijwilligerswerk van Jack op de administratie van de stichting: een drietal dagdelen in de week (het spreekuur). Naast de boekhouding "laat hij het geld rollen," bijna letterlijk omdat veel cash moet plaatsvinden. Hij vindt het werk leuk omdat het hem in contact brengt met mensen vanuit allerlei delen van de wereld en omdat er veel overleg met de "gasten" plaatsvindt. Samen een soepie doen hoort daar bijvoorbeeld ook bij.

Ben je benieuwd naar wat de Stichting Gast zoal doet, of waar de Stichting behoefte aan heeft, met wie allemaal samengewerkt wordt, neem dan vooral een kijkje op de website: www.stichtinggast.nl.

Tekst: Fred uit het Broek

*Foto's: Frans Epping,
www.eppinkfotoproducties.nl*

